

VOGUE
cityguide

LONDON



fotografie JORIN KOERS
styling LINDA GÜMÜS GERRITSEN

LONDON

cityguide

In een stad zo groot als de provincie Utrecht heb je eigenlijk een gids per wijk nodig. Onderstaande adressenselectie in deze *Vogue Cityguide* is dan ook verre van compleet. Wel zijn ze het stuk voor stuk waard om een halfuur voor in de metro te zitten.

HOTELS

- 1. Hotel Mayfair*
- 2. The Portobello Hotel*
- 3. The Lost Poet*
- 4. The Other House*
- 5. The Zetter*

6. Room2

RESTAURANTS

- 1. Dishoom*
- 2. Noble Rot*
- 3. Café Cecilia*
- 4. The Pelican*
- 5. Chiltern Firehouse*

GOODIES ON THE GO

- 1. Raw Press*
- 2. Oatis*
- 3. The Good Egg*
- 4. Granger & Co.*
- 5. Quince Bakery*
- 6. Cavita*
- 7. Hoko*
- 8. Jen Tea*
- 9. Chubby Dumpling*
- 10. Chelsea Burger*
- 11. Rice Guys*

SHOPS

- 1. Brick Lane*
- 2. Portobello Road*
- 3. Shreeji Newsagents*
- 4. Labor & Wait*
- 5. Jasper Morrison Shop*

6. Donlon Books

NIGHTLIFE

1. *Annabel's*
2. *The Fumoir*
3. *Soma*
4. *The Parlour*
5. *Bar Termini*
6. *Behind this Wall*

GOOGLE MAPS

Klik hier voor een overzicht van alle locaties.



HOTELS

Alleen al om de decadente badkamers staat Chiltern Firehouse hoog op de wensenlijst. Wel jammer dat we ergens

lazen dat in de kamerprijs van 650 pond het ontbijt niet is inbegrepen. Kan iemand hier opheldering over geven? Verder kijken we uit naar de opening van ‘*social wellness*’-hotels The Newman en The Emory (beide in Camden). Bij die laatste geeft de kamer toegang tot *longevity* membersclub Surrenne, voor een state of the art-wellnesservaring. Maar zover is het nog lang niet.



1. HOTEL MAYFAIR

3 Berkeley Street

Dat duurzaamheid uitstekend samengaat met sterren op de gevel, bewijst de recente opening van Mayfair, de Londense vestiging van *sustainable* keten 1 Hotels. Tijdens de

renovatie van het pand is er zo min mogelijk gesloopt en gehakt. Het bestaande gebouw is voor tachtig procent geüpicycled en de vloeren zijn van het hout van ‘gevallen’ Britse eiken.

De groene filosofie wordt zichtbaar door de ruim dertienhonderd planten en bomen, verdeeld over de publieke ruimtes en de 181 kamers. Denk aan hangende tuinen tegen de buitenmuren en moswanden in de kamers. De eco-bedden zijn opgemaakt met bio-lakens en in restaurant Dovetale heeft chef Tom Sellers (twee sterren) een *slim fit raw bar* ingericht. Zelfs tijdens de wekelijkse *Sunday roast* (een Britse klassieker met lekker veel *roast beef* en vette gebakken aardappels met jus) is er een plantaardige optie met wilde paddenstoelen en vegan jus. 1hotels.com

naar boven ^



NOTTING
HILL

2. THE PORTOBELLO HOTEL

22 Stanley Gardens

Ze hebben er ‘good’, ‘better’, ‘great’, ‘marvellous’ en ‘outstanding rooms’. De favoriet? Dat is de

suite met het vergulde victoriaanse bad op pootjes, een erker met openslaande deuren naar het balkon met tuinzicht en het over de top ronde bed waarin Kate Moss en Johnny Depp geslapen zouden hebben. Reden genoeg om jezelf op de wachtlijst te laten zetten voor deze – of een andere – kamer in The Portobello Hotel. Beneden in de *Honesty Bar* mag je jezelf een G&T inschenken met Portobello Road-gin en op zaterdagochtend stap je zo de beroemde antiekmarkt op. Zeker geen nieuwkomer dit intieme boetiekhotel, maar het heeft in al die jaren niet aan charme ingeboet. portobellohotel.com



naar boven >

NOTTING
HILL

3. THE LOST POET

6 Portobello Road

Wel relatief nieuw is boetiekhotel de The Lost Poet, dat in een elegant townhouse aan Portobello Road zit. Een plek van absolute privacy, maar dan wel met de service van een vijfsterrenhotel. Je ziet dus nergens personeel, maar je kunt ze 24/7 appen voor alles wat

je nodig hebt. Het hotel heeft slechts vier kamers met ieder een eigen kleurtoon en op de muren House of Hackney-behang. De kunst aan de muur komt uit de artiestenstal van de befaamde galeriehouder Nelly Duff. Je hoeft de buurt niet uit, want ook vanuit ‘de verdwaalde dichter’ stap je ’s zaterdags zo de beroemde kunst- en antiekmarkt op. Direct om de hoek liggen Serpentine Gallery, Notting Hill Arts Club en de Iconische Electric Cinema. thelostpoet.co.uk



KENSING-
TON

COVENT
GARDEN

naar boven >

4. THE OTHER HOUSE

15 Harrington Gardens en 25 Wellington Street

Niet Soho House maar The Other House is de place to be sinds de opening van de eerste vestiging in chic South Kensington. Een club klinkt natuurlijk ook veel exclusiever dan een hotel. Dus worden gasten hier ‘bewoners’ genoemd en logeren ze niet in een kamer

maar in een *'club flat'*. Daar zijn er in totaal 237 van, van bescheiden kamers tot *Club Combos*, waar je met de hele familie in past. The Other Restaurant op de begane grond serveert een vega-ontbijt compleet met (vega)worstjes bij de gebakken eieren. Het hotel heeft een klein zwembad (best bijzonder voor downtown Londen) en in de spa kun je behalve de geijkte massage ook een geluidstherapiesessie boeken. The Other House opent dit jaar een tweede vestiging in Covent Garden. otherhouse.com



CLERKEN-
WELL

> naar boven

5. THE ZETTER

49 St John's Square

Van alle kleurige, rijk gestoffeerde typisch Britse boetiekhôtels is The Zetter in Clerkenwell al jaren onze lieveling. Dat komt deels door de wijk. Het creatieve wijkje Clerkenwell maakt deel uit van het grotere

Islington en is minder platgetreden dan hip Shoreditch. Daarom is The Zetter nog steeds een geheimtip. Favoriete kamer is de Deluxe King, met de decadente baldakijn boven het bed. In de intieme bar beneden kun je goed cocktails drinken. Ze serveren er kleine gerechten bij als wilde paddenstoelen met briochebrood en geroosterde camembert met granaatappelpitten. Inmiddels zijn er ook Zetters in Marylebone en Bloomsbury.

thezetter.com



CHIS-
WICK

naar boven >

6. ROOM2

10 Windmill Road

Wie betaalbaar en toch leuk en comfy wil logeren in Londen checkt in bij Room2, in de groene buitenwijk Chiswick. Room2 is een kleine, *planet first*-keten opgericht door twee broers die zelf veel reisten en behoefte hadden aan een fijne, persoonlijke en betaalbare plek.

Room2 past in de categorie *sleep-eat-work-play*-hotels, waar ook het Nederlandse Zoku en het Franse MOB in passen. Er zijn kamers voor een nacht, maar ook aantrekkelijke *long stay*-aanbiedingen. Dit om je een beetje een idee te geven van het concept. Met de metro ben je binnen twintig minuten in hartje Londen, maar ontdek vooral ook het buurtje rondom het hotel. Langs Chiswick High Street zitten allerlei leuke koffietentjes en pubs. Met mooi weer kun je over het pittoreske Strand-on-the-Green, langs de Thames wandelen. room2.com



naar boven >

Restaurants

Wat voor de hotels geldt, gaat ook op voor de restaurants: er is geen beginnen aan en het allerleukst zijn eigenlijk altijd die tentjes die je bij toeval zelf ontdekt.

Zo tipt *Vogue's* Stijn de Vries Satay

House, net achter Hyde Park, waar hij geweldig Maleisisch at. Onbekend, niets fancy's maar wel superlief personeel en geweldige saté. Linda Gümüs Gerritsen had ooit het geluk te werken met chef Yotam Ottolenghi en sindsdien gaat ze altijd even binnen bij zijn deli aan Upper Street (Islington) voor een ontbijt met French toast en yoghurt met homemade granola. Fashion producer Leah Zonneveld is fan van de mezze bij Pitted Olive, een Libanees eethuis niet ver van King's Cross Station. Als ze wat te vieren heeft, boekt ze een tafeltje bij The Ivy, alleen al om het waanzinnige interieur. Blijf dus vooral je eigen parels zoeken, dat doen wij ook.

naar boven >



GOVENT
GARDEN

SHORE-
DITCH

KENSING-
TON

1. DISHOOM

12 Upper St. Martin's Lane, 7 Boundary Street & 4 Derry Street

Nergens eet je beter Indiaas dan in Londen (zelfs niet in India). Je hebt er zelfs Indiaas met Michelinsterren (twee sterren voor Gymkhana

in Mayfair). Maar het kan ook voor minder, in een van de vele eenvoudige *curry houses* waar fluweelzachte dahls, knapperige samosa en pittige tandoorigerechten worden geserveerd.

Vogue's fashion director Linda tipt Dishoom vanwege de onvergetelijke biryani en de zwarte dahl, waar Londenaren voor in de rij staan. Het begon allemaal in het originele Irani Café in Covent Garden, maar tegenwoordig zijn er ook vestigingen in Shoreditch, King's Cross, Kensington en Carnaby Street. dishoom.com



TOM COCKRAM, JUAN TRUJILLO ANDRADES



naar boven >



BLOOMS-
BURY

SOHO

MAYFAIR

2. NOBLE ROT

51 Lamb's Conduit Street, 2 Greek Street & 5 Trebeck Street

In 2013, toen nog bijna niemand van vin nature had gehoord, maakte het team van Noble

Rot al een vernieuwend en dwars magazine over natuurwijn. Geweldig geïllustreerd en met vooruitstrevende fotografie. En dat doen ze nog steeds. Iedere vier maanden ligt er een nieuwe editie van *Noble Rot* bij de betere boekwinkels en in de eigen onlinekiosk.

Inmiddels zijn er dus ook drie eigen restaurants. Bij alle drie de vestigingen is de focus van het menu net even anders (soms meer Brits, soms meer Frans), maar er is altijd een onbetwiste hoofdrol voor de wijn. Naast robuuste klassiekers van bekendere wijnmakers loont het de moeite om hier juist een van de onbekendere, illustere open wijnen uit te proberen. Ze hebben er heel veel staan. Het team van Noble Rot heeft er een sport van gemaakt juist dit soort *understated* wijnen op te sporen en te schenken. noblerot.co.uk

naar boven ^



3. CAFÉ CECILIA

32 Andrews Road

Toen Max Rocha in het najaar van 2022 zijn Café Cecilia opende, zat het direct bomvol. Dat komt doordat Rocha's vader John en zus Simone bij de Londense fashion incrowd horen (beiden zijn ontwerper), maar ook doordat Max uit de stal van het River Café en het St. John-restaurant komt. Tja, als je dan een eigen restaurant opent, wil iedereen weten wat je ervan bakt. Wij ook, want St. John Bread and Wine in Spitafields is onze *all-time favorite* maar ga er niet heen als je geen vlees eet. Deze keer gaan we dus naar nieuwkomer Café Cecilia voor Iers Guinness-zuurdesembrood en gefrituurde salieblaadjes met een gezouten ansjovis erop. Die laatste zijn ondanks hun eenvoud inmiddels uitgegroeid tot de *signature* snack van Cecilia. In het weekend kun je er ook ontbijten en lunchen. Handig om te weten als een tafeltje in de avond niet lukt.

cafececilia.com





NOTTING
HILL

4. THE PELICAN

45 All Saints Road

Wie Londen zegt, zegt pubfood. De gedroomde pub zit aan All Saints Road en heet The Pelican. Je kunt er rond vijf uur binnenvallen voor bier met oesters, king crab op toast en handgesneden frieten. De sfeer is die van een gezellig buurtcafé, al verraad het menu dat ze net iets meer willen zijn. Twee jaar geleden wisselde de historische pub van eigenaar en sindsdien staat de bekroonde chef Owen Kenworthy achter de pitten. Dat heeft The Pelican meteen een Bib Gourmand opgeleverd. Naast een onvervalste beef & Guinness pie en mince on toast (rul gebakken en gekruid gehakt of geroosterd brood) staan gebakken sardientjes in broodkruim en aardperensoep op het menu.

thepelicanw11.com

naar boven ^





5. CHILTERN FIREHOUSE

1 Chiltern Street

Als we de kamer niet kunnen betalen dan gaan we er in ieder geval eten. Hip hotelier André Balazs (tevens eigenaar van Chateau Marmont in LA en Sunset Beach op Shelter Island, NY) opende zijn Londense hotspot in 2013 in een voormalige brandweerkazerne. De 26 suites zijn altijd volgeboekt, het restaurant heeft een wachtlijst en de kritieken zijn na meer dan tien jaar nog altijd lovend. Dus, ga voor een tafeltje, trek je mooiste pak aan en laat je verrassen door chef Luke Hunns' bekroonde keukenbrigade. Wij aten er afgelopen winter bietjes met radijs, grapefruit en kruidige zaden, een hoofdgerecht van bloemkoolhart met amandelcrème en zwarte truffel, en omdat we het niet konden laten kwamen er ook nog op houtskool geroosterde coquilles met pernod en kruidenboter op tafel. Ook heel leuk: de weekendbrunch met pizza en cocktails.

chilternfirehouse.com



GOODIES ON THE GO

Italianen zweren bij een uitgebreide lunch, Fransen hebben hun focus op het diner en Amerikanen eten gewoon de hele dag door. De Britten, die mag je wakker maken voor het ontbijt of – ietsje later – voor de brunch. Gezond, maar liever zondig met fluffy pannenkoeken, pudding en eieren op alle manieren die de green goddess verboden heeft. Zeker, er mag ook pit in zitten en de thee heeft ook een twist.

naar boven >



CHELSEA

1. RAW PRESS

3 Ellis Street

Vogue's Stijn de Vries ontdekte dit kleine *plant-based* tentje op een van zijn struintochten door de chique wijk Chelsea. Ze serveren er geweldige acai-bowls en koudgeperste verse sappen. Ook op het menu: glutenvrij bananenbrood, muffins en matcha latte met lavendel of verse gember en koenjit. Stijn: 'Heerlijk hier even rustig van een gezond ontbijt te genieten terwijl voor je neus al de beeldige wagens voorbijrijden.' rawpress.co



naar boven >

2. OATIS

127 Queensway

Nog zo'n fijn en gezond adres om de dag te beginnen is havercafé Oatis. Het opende vorig jaar zomer en zoals de naam al doet vermoeden draait alles hier om haver. *Steel-cut* haver (gesneden haverkorrels) welteverstaan, want dat schijnt vele malen gezonder te zijn dan de bewerkte en geperste vlokken uit de supermarkt. Voordat je er nu al geen zin meer in hebt (want te gezond), de ontbijtbestseller is Blueberry Business Pancakes met zwarte

bessen en citroencompote, geroosterde kokos en amandelcrumble. Daar doen we het voor!

oatiscafe.com



CAMDEN

NEWING-
TON

MARGATE

3. THE GOOD EGG

732 North Chalk Farm, 93 Stoke Newington Church &
49 Northdown Road

Een Brits ontbijt of Britse brunch, maar dan met een twist uit het Midden-Oosten. Denk aan gebakken eieren met merguezworstjes, boureka met spinazie, en feta en shakshuka (gepocheerde eieren in kruidige tomatensaus) met pitabrood en gegrilde halloumi. Bestseller is de sabih, een pitabroodje gevuld met aubergine, gebakken ei, tahin en pittige mangosaus. De focus ligt op ontbijt en brunch, maar je kunt er terecht tot laat in de middag. The Good Egg heeft vestigingen in Camden, Margate (ook open voor diner!) en Newington.

In die laatste wijk opende ook een filiaal van The Good Bagel en The Good Things Deli. Zelfde concept, maar dan met bagels en goodies voor thuis. thegoodegg.co



NOTTING
HILL

4. GRANGER & CO.

175 Westbourne Grove

Nog een ontbijttip van *Vogue's* Stijn de Vries: Granger & Co., voor ricotta-pannenkoekjes met banaan en *honeycumb butter*. 'Zo *fluffy*, zo zoet, dat ik er nog geregeld over dagdream.' Er zijn vijf filialen verspreid over de stad, dus er is altijd wel eentje in de buurt.

grangerandco.com

naar boven ^



ISLING-
TON

5. QUINCE BAKERY

267 New N Road

Vers van de pers, deze gloednieuwe ontbijt- en lunchtip: deze maand (februari 2024) opent bakker en patissier Anna Higham een winkel in Islington. Naast brood vind je er *pies*, cake, koekjes en rijstpuddingtaart. quincebakery.co.uk



MARYLE-
BONE

6. CAVITA

56 Wigmore Street

Vorig jaar opende de Mexicaanse chef Adriana Cavita haar eerste eigen restaurant in Wigmore Street, in het hart van Marylebone Village. Behalve dineren kun je bij Cavita op zaterdag en zondag ook terecht voor een weekendbrunch met taco's en cocktails. In de raw bar is een grote selectie verse vis die allemaal ceviche worden bereid, door ze kort te 'koken' in citroensap. Favorieten op de kaart zijn ceviche tostada (zeebrasem, rode ui, komkommer, avocadopuree, habanero-peper, citroenmelisse en limoen), huevos rancheros (gebakken tortilla, rode en groene salsa, gebakken eieren, koriander en gerookt spek) en de vegan mooli tostada met een ceviche

van kakifruit en granaatappel. Op het menu staan ook bijzondere alcoholvrije cocktails. Zo is er een No es Margarita (citroengrasthee, limoen en citrussirop) en Watermelonita (pittige watermeloen met limoenzout).

cavitarestaurant.com



7. HOKO

224 Brick Lane

Trend in Londen is de zoete Hong Kong milk tea, een zijdezachte ceylonthee of andere Chinese kwaliteitsthee, eindeloos gefilterd in een zogenaamde 'theesok' en daarna op smaak gebracht met zoete melk. Hij is er warm en koud en heeft de kleur van een romige, warme karameldrank. Bij het kleine eethuis Hoko aan Brick Lane serveren ze er een Hong Kong French toast bij, met veel honing en boter.

Maar er staan ook allerlei hartige noedel- en rijstgerechten op het menu die volgens de Hongkong-Chinees ook uitstekend samengaan met de zoete thee. hokolondon.co



SPITAL-
FIELDS

8. JEN TEA

16 Artillery Place

Een tweede goed adres voor *Chinese tea* is Jen in Spitalfields. Hier maken ze de milk tea ook met soja- en havermelk, creamcheese en Yakult. Jen is trouwens ook het perfecte adres om een originele bubble tea te proberen die niets van doen heeft met de kleurige nep-bubble tea die we doorgaans geserveerd krijgen en die slechts geschikt is voor een foto op Instagram. jentea.co.uk

> naar boven



AROUND
TOWN

9. CHUBBY DUMPLING

We zijn niet zo dol op georganiseerde *food markets* vanwege het commerciële karakter dat zo'n markt al snel krijgt. Wel rijden we graag wat blokjes om voor die ene standalone foodtruck die ergens achter een metrostation of brug geparkeerd staat of opduikt op een zaterdagmarkt. Favoriet is Chubby Dumpling van vader Joe en dochter Chantal, die hun dumplings verkopen vanuit een oude brandweerwagen. Waar je ze treft weet je nooit, dus hou hun website in de gaten.

chubbydumpling.co.uk



CHELSEA

10. CHELSEA BURGER

Nine Elms

De foodtruck van Chelsea Burger staat direct naast de gelijknamige brug en behalve dat de burgers top zijn, bakken ze door tot drie uur 's nachts! [@chelseaburgerlondon](https://www.instagram.com/chelseaburgerlondon)



AROUND
TOWN

11. RICE GUYS

Voor de beste fungi mapo tofu, check de truck van Kea, Andrew en Vanessa van de Rice Guys. Check de website om te weten waar je ze kunt vinden. riceguys.co.uk



naar boven >

SHOPS

Voor vintage moet je in Shoreditch en Notting Hill zijn, voor boeken bij Bookmongers (Brixton), Stanfords (reisboeken, Covent Garden), Words on Water (boekwinkel op boot bij King's Cross) of bij Donlon Books, helemaal aan

het einde van Broadway Market. Ga voor urban jungle-inspiratie naar Conservatory Archives (Hackney Road) en voor de laatste woonideeën mag je nog altijd naar The Conran Shop (Marylebone). Bij ieder adres dat we hier noemen realiseren we ons dat we er minstens tien niet noemen.

Dus we houden ermee op. Hieronder een handjevol redactiefavorieten om de komende tijd aan te vullen. Dus wie er nog heeft, we horen ze graag!



1. BRICK LANE

Als *Vogue's* Stijn de Vries een dagje over heeft in Londen gaat hij vintagejagen op Brick Lane. Deze gezellige straat in hipsterwijk Shoreditch is een aaneenschakeling van tweedehandsboetieks. Stijn vond zijn nieuwe lievelingsjas bij DP-US Designer Outlet: een leren collegebomber uit 1997. Voor designervintage, ga naar Serotonin. Voor de perfect volwassen hoody en *one of a kind* T-shirts moet je bij House of Vintage zijn. Als je toch op Brick Lane bent, loop ook even om voor Nordic Poetry (Bethnal Green Road) van de Zweedse Ameli Lindgren.

dpusoutlet.com, serotoninvintage.com
houseofvintageuk.com en nordicpoetry.co.uk



2. PORTOBELLO ROAD

De moderedactie heeft haar favorieten aan Portobello Road. Karen Vintage Boutique: het adres voor avondkleding met roesjes, bont, glitters en veren. Een tweede goudmijn voor designervintage is One Of A Kind Archive. karenvintageboutique.business.site en 1stdibs.com

naar boven ^



3. SHREEJI NEWSAGENTS

6 Chiltern Street

Deze boek- en tijdschriftenkiosk annex café aan

Chiltern Street is de favoriet van fashionista's vanwege het uitgebreide aanbod van modetijdschriften. Een ogenschijnlijk kleine winkel die grote namen trekt en waar print nog altijd heilig is. In het café worden geregeld fashionevents gehouden.

Volgens eigenaar Sandeep Garg is het geheim de persoonlijkheid en het ingetogen karakter van de plek. Als je op een dinsdagochtend binnenloopt voor koffie en een blaadje heb je het gevoel dat je een buurtkiosk binnenstapt die je net zelf ontdekt hebt. Niets wijst erop dat Burna Boy hier recent nog zijn eigen *limited edition* magazine lanceerde. Op zoek naar bijzondere *back-issues*? Vraag ernaar aan de counter, want ze hebben er veel.

shreejinewsagents.com



4. LABOR & WAIT

85 Redchurch Street

Bij Labor & Wait in (85 Redchurch Street) worden al meer dan twintig jaar traditionele en tijdloze huishoudelijke producten

verkocht. Eigenaren Rachel Wythe-Moran en Simon Watkins hebben beiden een ontwerpachtergrond en een groot aantal producten hebben ze speciaal laten maken voor de winkel. Daarvoor werken ze samen met makers en ambachtsmensen wereldwijd. Klassiekers zijn de elegante Japanse emailen koffie- en theepotten, maar je vindt er ook allerhande borstels, schoenpoets en ledervet, cederhout tegen motten, kruiken, stofdoeken en deurstoppers. Inmiddels zijn er twee filialen bijgekomen in Marylebone en Dover Street Market, waar naast spullen voor huis, tuin en keuken ook kleding, bureauartikelen en boeken worden verkocht. Voor alles wat je hier koopt geldt dat het tijdloos en functioneel is en een leven lang meegaat. labourandwait.co.uk

naar boven >



5. JASPER MORRISON SHOP

24b Kingsland Road

Nog zo'n fijne nuttighedenwinkel maar een tikje minimalistisch is het atelier van Jasper

Morrison. De winkel zit verstopt achter een grote zwarte deur aan Kingsland Road en je moet aanbellen om binnen te komen.

jaspermorrisonshop.com



HACKNEY

naar boven >

6. DONLON BOOKS

75 Broadway Market

Donlon is een bedevaartsoord voor liefhebbers van zeldzame kunst- en fotografieboeken. De kleine winkel aan Broadway Market 75 bestaat al een hele tijd en toch zie je er nog geregeld mensen binnenstappen met een grote glimlach van de ontdekking op hun gezicht. Alles aan Donlon Books is charmant: de etalage, de kleine salons waarin de winkel verdeeld is, de tekstkaartjes waarmee boeken getipt worden en het personeel dat nooit te beroerd

is om mee te denken als je op zoek bent naar een onmogelijk boek. Je kunt er uren binnen blijven en als je daarna naar buiten stapt, kom je erachter dat dit hele stukje van Broadway Market heel charmant is: het buurwinkeltje

Wilder Botanics, waar ze olie, thee en huisparfums van helende kruiden verkopen en café Cat & Mutton aan de overkant, waar sticky bloemkoolroosjes en curry met tofu en zoete aardappel op het menu staan. En zo groeit een bezoek aan Donlon Books uit tot een heerlijke middag op Broadway Market, tenzij je in het weekend gaat, want dan is het er vreselijk druk. donlonbooks.com



> naar boven

NIGHTLIFE

Het uitgaansleven van Londen speelt zich af in besloten clubs en in hotelbars.

Die laatste zijn fijn omdat het nooit helemaal duidelijk is wie aan de bar een kamersleutel heeft en wie niet. Bovendien staan de Londense hotelbars bekend om

hun perfecte service en dito cocktails.

Wat die members-onlyclubs betreft: hoe strak het gezicht van de deurman ook staat, het is nooit onmogelijk om binnen te komen voor wie de code kent.

Pocahontas?



MAYFAIR

1. ANNABEL'S

46 Berkeley Square

Zonder twijfel de meest exclusieve club in Londen is en blijft Annabel's. In 1963 opgericht door de legendarische Mark Birley, genoemd naar diens toenmalige vrouw Lady Annabel Vane-Tempest-Stewart en in 2007 verkocht aan horecatycoon Richard Caring (tevens eigenaar van Sexy Fish en The Ivy). Ook na de verhuizing (twee panden verderop) en de restyling (door ontwerper Martin Brudnizki) is de legendarische club nog altijd onderwerp van spannende roddels en sterke verhalen.

Het grootste mysterie is en blijft hoe je er binnenkomt. Het schijnt dat het onder Caring allemaal iets soepeler is geworden, maar om binnen te komen moet je nog altijd langs de strenge deurvrouw Astrid Harbord. Als dat lukt en je bent binnen is de kans groot dat je struikelt over Kate Moss of Mick Jagger, dat je handen wast in de beroemde *pink loo* naast Cara Delevingne of Victoria Beckham, of dat je aan de bar schouders wrijft met Eddie Redmayne of Damien Hirst. Foto's maken is ten strengste verboden en dat is best jammer omdat er weinig interieurs zijn die het beter doen op Instagram dan de weelderige jungle van Annabel's. Vooral die toiletten waarover we het eerder hadden. De schelpvormige roze wasbakken met gouden kranen in de vorm van zwanen zijn *beyond*. Waag het niet er een foto van te maken, want Miss Harbord gooit je zo op straat. annabels.co.uk





MAYFAIR

2. THE FUMOIR

Claridge's, Book Street

Hotelbars zijn favoriet voor *after-diner drinks* en dat geldt zeker voor Londen. Een klassieker is The Fumoir, de historische *speakeasy* van het chique Claridge Hotel. Het historische art-deco-interieur met glazen Lalique-panelen en de hoefijzervormige bar zijn uit een andere tijd. De intieme zitjes en het schemerdonker geven het gevoel van een nachtclub in de jaren dertig. Aan de muur hangen originele portretten van glamourfotograaf William Klein. Je bent hier niet snel overdressed, dus trek gerust je cocktailjurk aan en bestel de *signature* Fumoir Negroni die in een chic glas wordt geserveerd. The Fumoir is niet groot en zit snel vol. Vandaar dat het hotel nog niet zo lang geleden een tweede art-decobar opende, The Painters Room. En hoewel de cocktails er net zo goed smaken is het toch niet hetzelfde, dus als je zeker wil zijn van een tafeltje in The Fumoir dan kun je beter reserveren. Mocht er geen plek zijn dan is de Connaught Bar van het gelijknamige hotel in Covent Garden een prima tweede keus. We hebben ook goede verhalen gehoord over de Beaufort Bar in The Savoy Hotel en Side Hustle in The Nomad



SOHO

3. SOMA

14 Denman Street

Bij het fancy Soma in Soho hebben de cocktails een Indiase twist. Zelfs klassiekers als de gimlet en de daiquiri komen met curryblad en garam masala. somasoho.com

naar boven >



MAYFAIR

4. THE PARLOUR

9 Conduit Street

In The Parlour (de bar van Sketch, het meest gefotografeerde restaurantinterieur van Londen) is iedere dinsdagavond livejazz.

sketch.london



naar boven >

SOHO



5. BAR TERMINI

7 Old Compton Street

Bij Bar Termini verkopen ze de House Negroni in 700 ml-flessen voor wie een afterparty op de hotelkamer heeft.

bar-termini-soho.com



HACKNEY

6. BEHIND THIS WALL

411 Mare Street

Kelderbar Behind This Wall (Hackney) is een cocktailbar zonder menu, dus vertel waar je van houdt en de barman maakt jouw persoonlijke cocktail *on the spot*.

behindthiswall.com

HAAR EN MAKE-UP ANTON ALEXANDER VOOR GHD HAIR, CELIA EVANS VOOR FARA HOMIDI BEAUTY, MODEL JEAN CAMPBELL, PRODUCTIE LEAH ZONNEVELD, FOTOGRAFIEASSISTENTIE CHRIS OWER, STYLINGASSISTENTIE HOPE PALMER, MET DANK AAN THE LOST POET

naar boven >

OP DE KAART alles bij elkaar

Nou was deze cityguide al reuzehandig, het kan zelfs nóg gebruiksvriendelijker!

Wat te denken van alle adressen overzichtelijk bij elkaar in Google Maps.

Klik hier.